



Μόνοι τους υπέρ της εκπαίδευσης της αγοράς και όλοι μας υπέρ της δημόσιας δωρεάν Παιδείας.

Το μακρινό 2006 οι συγκλονιστικές κινητοποιήσεις του λαού και της νεολαίας έβαλαν τη σφραγίδα τους αποτρέποντας την αλλαγή του άρθρου 16 του Συντάγματος. Από τότε έχει κυλήσει αρκετό νερό στο αυλάκι των νομοθετικών και θεσμικών αλλαγών στην Εκπαίδευση και ειδικά στην Ανώτατη.

Οι νόμοι Διαμαντοπούλου, Γαβρόγλου και προσφάτως Κεραμέως, εξέλιξαν το πλαίσιο παράκαμψης των συνταγματικών «περιορισμών». Κοινός παρονομαστής τους, τα νέα μοντέλα διοίκησης που αντιγράφουν όλο και πιο πιστά αυτά των εταιριών, ο μακροχρόνιος οικονομικός στραγγαλισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης, η ισοτίμηση των δημόσιων ΑΕΙ με τα Κολέγια, η συρρίκνωση μισθών, συντάξεων αλλά και του αριθμού του προσωπικού των ΑΕΙ, η υποταγή της εξέλιξης των επιστημών και του επιστημονικού δυναμικού της χώρας μας στους νόμους της αγοράς.

Σήμερα, το 2023, και ενώ επιχειρείται (Ν. 4957/22) η «*de facto*» γενίκευση των -τύπου κολλεγίων- προπτυχιακών (αγγλόφωνων) προγραμμάτων σπουδών με δίδακτρα ως «*αναγκαία*» πηγή εσόδων των δημόσιων ΑΕΙ, ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ομονοούν ανοιχτά στην ανάγκη να ξεπερασθεί ο σκόπελος του άρθρου 16. Για να μετατραπεί, και «*de jure*» χωρίς νομικά προσχώματα, ο χώρος της Ανώτατης Εκπαίδευσης σε πεδίο συνύπαρξης δημοσίων και ιδιωτικών εκπαιδευτικών επιχειρήσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, μερικές ημέρες πριν τις βουλευτικές εκλογές, δίπλα στις δηλωμένες, προγραμματικές θέσεις ΝΔ και ΠΑΣΟΚ για κατάργηση του άρθρου 16, έρχονται και οι σχετικές δηλώσεις στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ με αποκορύφωμα τη δήλωση του κ. Τσίπρα πως «*αν υπήρχε η δυνατότητα εδώ, να έχεις -ας πούμε- ξέχωρα από το κράτος, πανεπιστήμια τύπου Χάρβαρντ, εγώ είμαι έτοιμος να το συζητήσω*».

Καλούμε την Πανεπιστημιακή κοινότητα, τους νέους και τις νέες, να μην υποτιμήσουν αυτή την σύμπλευση ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ στα θέματα παιδείας. Να σταθούν στο κύριο και όχι στα δευτερεύοντα. Να αποτελέσει κριτήριο της ψήφου μας στις ερχόμενες βουλευτικές εκλογές και έμπρακτη απάντηση μέσα από τη συλλογική αγωνιστική διεκδίκηση με ενεργούς, αγωνιστικούς συλλόγους αμέσως μετά τις εκλογές.

Να μείνουν μόνοι τους υπέρ της εκπαίδευσης της αγοράς και όλοι μας υπέρ της δημόσιας δωρεάν Παιδείας!