

## **Σύγχρονα, ποιοτικά πανεπιστημιακά συγγράμματα, δωρεάν για όλους τους φοιτητές**

Με την προσφιλή μέθοδο της νομοθεσίας μέσω τροπολογιών, το υπουργείο Παιδείας κατέθεσε πρόσφατα στη Βουλή μια νέα δέσμη άρθρων σε νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών. Οι τροπολογίες αυτές αφορούν μεταξύ άλλων α) σε τροποποιήσεις... τροπολογιών, που ψηφίστηκαν πριν από δύο μήνες και αφορούν τον τρόπο εκλογής και εξέλιξης του ακαδημαϊκού προσωπικού των Πανεπιστημίων, β) σε διατάξεις που αφορούν το βάθμα της επιχειρηματικής λειτουργίας του "Ανοιχτού Πανεπιστημίου" αλλά και τη μετονομασία των "διδάκτρων" σε "οικονομική συμμετοχή των φοιτητών" και γ) σε μια τροπολογία με την οποία, στο όνομα της "εξοικονόμησης πόρων", ανοίγει ουσιαστικά το δρόμο για περικοπές στα πανεπιστημιακά συγγράμματα.

Το θέμα της μεταφοράς του κόστους της προμήθειας των πανεπιστημιακών συγγραμμάτων στους ίδιους τους φοιτητές και τις οικογένειές τους επανέρχεται, με αξιοσημείωτη συνέπεια, απ' όλες τις κυβερνήσεις τα προηγούμενα χρόνια. Πλέον, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ φαίνεται πως αναλαμβάνει, στο όνομα της οικονομικής κρίσης, τη χαριστική βολή και στο "προνόμιο" των δωρεάν συγγραμμάτων. Στο όνομα του ελέγχου της κοστολόγησης των συγγραμμάτων, η σχετική τροπολογία προβλέπει τη σύσταση "Επιτροπής Ελέγχου Κοστολόγησης", από το υπουργείο Παιδείας και το υπουργείο Οικονομικών, με στόχο την "υποστήριξη των συνεπών εκδοτικών επιχειρήσεων".

Η ΔΗΠΑΚ δεν συμφωνεί με τη θέση της πλειοψηφίας της ΠΟΣΔΕΠ, που διεκδικεί καλύτερους οικονομικούς όρους για μια μερίδα (αυτο)εκδοτών, που πράγματι πλήττονται από τις τρέχουσες "ρυθμίσεις", οι οποίες ευνοούν τις μεγάλες εκδοτικές επιχειρήσεις, καθώς η ΠΟΣΔΕΠ από θέση αρχής αποδέχεται τον εμπορικό χαρακτήρα της παραγωγής και διακίνησης των πανεπιστημιακών συγγραμμάτων.

Τα σύγχρονα, ποιοτικά και υψηλού επιπέδου πανεπιστημιακά συγγράμματα, η συνεχής βελτίωσή τους και προσαρμογή τους στα σύγχρονα επιστημονικά επιτεύγματα και ανακαλύψεις δεν μπορεί να είναι "προϊόντα" δραστηριοτήτων με στόχο το επιχειρηματικό κέρδος. Η ΔΗΠΑΚ από θέση αρχής θεωρεί - και διεκδικεί - τα πανεπιστημιακά συγγράμματα να εκτυπώνονται, να διακινούνται και να κατοχυρώνονται (ως προς τα πνευματικά δικαιώματα) από εκτυπωτικά/εκδοτικά κέντρα των πανεπιστημίων. Κέντρα με ακαδημαϊκό έλεγχο και με στόχο ποιοτικές και επιστημονικά άριστες εκδόσεις στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης και της μόρφωσης και όχι για εμπορική κερδοφορία. Αυτό διεκδικούμε να γίνει θέση και στόχος διεκδίκησης του πανεπιστημιακού κινήματος.

Το πρόβλημα του περιεχομένου των σπουδών και κατ' επέκταση και των συγγραμμάτων δεν μπορεί να λυθεί οριστικά όσο η Ανώτατη Εκπαίδευση υπηρετεί τον ανταγωνισμό των μονοπωλίων. Απαιτείται μια ριζικά διαφορετική Ανώτατη Εκπαίδευση, στην υπηρεσία των λαϊκών αναγκών και της επιστήμης και μόνο μέσα σε αυτό το πλαίσιο μπορούν και τα συγγράμματα να αναβαθμιστούν ποιοτικά και να καλύπτουν τις ανάγκες των φοιτητών και του περιεχομένου των επιστημονικών σπουδών τους