



Είμαστε όλοι "εκμανλιστές". Για την υπεράσπιση των συναδέλφων μας έναντι απειλών

Αποτελεί δυστυχώς αναμενόμενη εκτροπή όχι μόνο από την ακαδημαϊκή αλλά και τη δημοκρατική τάξη, η αήθης επίθεση και οι απειλές του Αντιπρύτανη του ΑΠΘ καθηγητή Α. Γιαννακουδάκη εναντίον όσων ακαδημαϊκών αντιστέκονται σήμερα στην καθέξιν κακοποίηση των φοιτητών τους από τις δυνάμεις καταστολής των "βιβλιοθηκονόμων" που έχουν στρατοπεδεύσει μόνιμα στο ΑΠΘ. Το άρθρο που παραπλανητικά ο κ. Γιαννακουδάκης υπογράφει ως απλός καθηγητής και όχι με την θεσμική του ιδιότητα ως Αντιπρύτανης, σηματοδοτεί το σημείο όπου πλέον νιοθετεί πλήρως τη ρητορική και την πολιτική ατζέντα της ακραίας υπονόμευσης των πανεπιστημιακών θεσμών.

Ο ηθικός πανικός που αποπνέει ο λόγος του κ. Γιαννακουδάκη αντλεί από τον ενδημικό αυταρχισμό που χαρακτηρίζει τον ακαδημαϊκό λαϊκισμό. Ο κ. Γιαννακουδάκης έχει αποφασίσει να θέσει τον εαυτό του πέραν της αλήθειας. Η απεμπόληση του αυτοδιοίκητου των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων από τους θεσμικούς παράγοντες που έχουν εκλεγεί όπως ο ίδιος ώστε να το υπερασπιστούν εν κινδύνῳ, η αστυνομοκρατία και η παρουσία εγκάθετων με πολιτικά παντού, μέσα και έξω από το πανεπιστήμιο, οι δολοφονικές βολές με βολίδες κρότου λάμψεις σε φοιτητές/τριες που διαμαρτύρονται, αποσιωπώνται. Η πληθώρα ανακριβειών στις δηλώσεις του κ. Αντιπρύτανη είναι ενδεικτικές της άγνοιας του για τα πραγματικά περιστατικά και της αδυναμίας του να κατανοήσει τον κίνδυνο που ενέχει η πολιτική κλιμάκωσης της έντασης στο ΑΠΘ.

Δηλώνουμε ότι όλα τα μέλη μας ήταν παρόντα στις κινητοποιήσεις στην πανεπιστημιούπολη και διαμαρτύρονταν για την ασύστολη βία των "βιβλιοθηκονόμων - ΜΑΤ". Δηλώνουμε για την υπεράσπιση του δικαιώματος των φοιτητών/τριών μας να εκφράζουν ελεύθερα και ειρηνικά τις απόψεις τους χωρίς να υπάγονται στην υποδειγματική τιμωρία των δυνάμεων καταστολής.

Μια τελευταία λέξη στους φοιτητές και τις φοιτήτριες που αγωνίζονται: Μην επιτρέψετε να σας εξανδραποδίσουν. Διατηρήστε, μέσα στους ζοφερούς και άρρωστους καιρούς, άγρυπνη και ανυπόταχτη τη σκέψη σας, περιφρουρήστε την άγια υγεία και ρωμαλεότητα της ψυχής σας, κρατήστε στητό και αγέρωχο το ωραίο ανάστημά σας. Και αν η Εξουσία, που την συμφέρει να έχει παθητικούς και πολιτικά αδιάφορους υπηκόους, σας πει ότι, έτσι κάνοντας, δεν είστε φρόνιμοι και νομοταγείς πολίτες, αποδείξτε της ότι καλός πολίτης είναι μόνον ο ελεύθερος πολίτης, ο συνειδητός, ενεργός και υπεύθυνος πολίτης. Και θυμίστε της ότι ο Περικλής είχε πει στον "Επιτάφιο": όποιος αδιαφορεί για τα πολιτικά πράγματα του τόπου του είναι όχι φιλήσυχος, αλλ' άχρηστος, «αχρείος» πολίτης. Μην ξεχνάτε, στις σημερινές δύσκολες περιστάσεις, τα λόγια του ποιητή: «Οσοι το χάλκεον χέρι βαρύ του φόβου αισθάνονται, ζυγόν δουλείας ας έχωσι· θέλει αρετήν και τόλμην η Ελευθερία». Αυτά έλεγε ο Αριστόβουλος Μάνεσης, στο τελευταίο του μάθημα επί δικτατορίας τον Ιανουάριο 1968.