



ΟΧΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

**Το Πανεπιστήμιο χρειάζεται
πόρους, καθηγητές, διοικητικούς, προσωπικό καθαριότητας
Χρειάζεται φύλακες και ΟΧΙ χωροφύλακες**

Η Συσπείρωση Πανεπιστημιακών **εκφράζει την έντονη αντίρρησή της** για τη σκοπιμότητα της αιφνιδιαστικής απόφασης του ΥΠΑΙΘ να καλέσει το συνδικαλιστικό όργανο των Πανεπιστημιακών, την ΠΟΣΔΕΠ σε συζήτηση με την υπουργό κ. Κεραμέως, τον υφυπουργό κ. Διγαλάκη, τον υπουργό ΠΡΟ.ΠΟ. κ. Χρυσοχοϊδη, και τον πρόεδρο της ΕΘΑΑΕ κ. Μήτκα, **για το θέμα της δημιουργίας Αστυνομίας Πανεπιστημίων.**

Όταν μάλιστα κατά γενική ομολογία όλων των παρατάξεων της ΠΟΣΔΕΠ και της Συνόδου των Πρυτάνεων, **τα κύρια προβλήματα** της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που υπονομεύουν το επίπεδο των σπουδών και την ποιότητα των πτυχίων **είναι η υποστελέχωση και η υποχρηματοδότηση των πανεπιστημίων.** Για συζήτηση επί των επιτακτικών αυτών ζητημάτων ουδέποτε έχει κληθεί η ΠΟΣΔΕΠ από την ηγεσία του ΥΠΑΙΘ.

Εν μέσω του δεύτερου κύματος της πανδημίας, όταν η κοινωνία μετρά τις πληγές της καθημερινά σε πολλές ανθρώπινες ζωές και σε οικονομικό επίπεδο, αντί η κυβέρνηση να επικεντρωθεί στην έμπρακτη και ουσιαστική **στήριξη της δημόσιας υγείας, της παιδείας και της οικονομίας,** απεργάζεται σχέδια μετατροπής των πανεπιστημίων σε αστυνομοκρατούμενους, άβατους για την κοινωνία, χώρους. Η κυβέρνηση φαίνεται να έχει **πλήρη απουσία ενσυναίσθησης** για το τι είναι σημαντικό και τι πραγματικά αποτελεί προτεραιότητα για την κοινωνία και τη ζωή (κυριολεκτικά) των πολιτών. Αντί να προσλαμβάνονται μόνιμοι ιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό για την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας, προσλαμβάνονται αστυνομικοί για την ενίσχυση της αστυνομοκρατίας στα πανεπιστήμια.

Τα δημοσιεύματα στον Τύπο μιλούν ξεκάθαρα για ενίσχυση των πανεπιστημίων με **ομάδες ασφαλείας, οι οποίες θα υπάγονται στην Ελληνική Αστυνομία και στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης,** κάτι που αν ισχύσει, **πλήττει ευθέως το αυτοδιοίκητο και τη δημοκρατική κουλτούρα των πανεπιστημίων.** Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, θα προσληφθούν για αυτό τον σκοπό αστυνομικοί με διαδικασίες εξπρές και θα λάβουν εκπαίδευση όμοια με εκείνη των ειδικών φρουρών. Θα φέρουν κλομπ και χειροπέδες και η εκπαίδευση, ο εξοπλισμός και η αμοιβή τους σύμφωνα με την υπουργική απόφαση θα επιβαρύνει τα δημόσια πανεπιστήμια. Επιπλέον, τα πανεπιστήμια μετατρέπονται σε περικόλειστους χώρους με ελεγχόμενη πρόσβαση ενάντια στην επί πολλές δεκαετίες ακαδημαϊκή παράδοση των ανοιχτών αμφιθεάτρων για όλη την κοινωνία.

Ποια είναι η κοινωνική ανάγκη να εγκατασταθεί μόνιμη αστυνομική δύναμη στα πανεπιστήμια; Πόσο μάλλον κατά την περίοδο αυτή της πανδημίας, όπου εδώ και ένα περίπου έτος τα πανεπιστήμια είναι άδεια από φοιτητές και διδάσκοντες; Από ποιους

κινδυνεύουν τα πανεπιστήμια, ώστε να χρειάζονται την «προστασία» της αστυνομίας; Η αυξανόμενη ένταση της αστυνομικής καταστολής και της αυθαιρεσίας που παρατηρείται κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα δεν προμηνύει κάτι θετικό για τη πανεπιστημιακή ειρήνη με τους αστυνομικούς μόνιμα εγκατεστημένους εντός των Ιδρυμάτων.

Η παραβατικότητα αποτελεί ένα σύνθετο κοινωνικό κυρίως πρόβλημα, που δεν αντιμετωπίζεται με κατασταλτικά μέτρα, όπως έχει επισημανθεί και στο πόρισμα της Ειδικής Επιτροπής για τη μελέτη ζητημάτων της ακαδημαϊκής ελευθερίας και ειρήνης που συνέστησε το Υπουργείο Παιδείας το 2018. Στην επιτροπή αυτή συμμετείχαν Πανεπιστημιακοί Καθηγητές, Πρυτάνεις και Αντιπρυτάνεις, εκπρόσωποι της Εισαγγελίας, εκπρόσωποι της Αστυνομίας και ειδικοί επί των θεμάτων παραβατικότητας. Αξιοποίησε η Πολιτεία τα συμπεράσματα και τις προτάσεις της επιτροπής αυτής προτού προχωρήσει στην ακραία, αναποτελεσματική και επικίνδυνη για την πανεπιστημιακή ειρήνη επιλογή να εγκαταστήσει μόνιμη αστυνομική δύναμη εντός των πανεπιστημίων;

Δεν είναι επομένως τυχαίο ότι η κυβέρνηση σχεδιάζει την αστυνομοκρατία στα πανεπιστήμια σε μια περίοδο που λόγω της πανδημίας, τα πανεπιστήμια είναι σχεδόν άδεια. Γιατί άραγε τόση βιασύνη; **Το πανεπιστημιακό άσυλο έχει καταργηθεί** από την παρούσα κυβέρνηση. **Το υπάρχον νομικό πλαίσιο είναι πέραν του δέοντος επαρκές** για την αντιμετώπιση τυχόν παραβατικών ενεργειών εντός των Ιδρυμάτων. **Η Σύνοδος των Πρυτάνεων απάντησε αρνητικά** όταν της κοινοποιήθηκε η πρόθεση της κυβέρνησης για δημιουργία Αστυνομίας Πανεπιστημίων. Η Σύνοδος έχει ήδη δηλώσει ότι **οι υπάρχουσες υπηρεσίες φύλαξης** που υπάγονται στα όργανα διοίκησης του πανεπιστημίου, **με κατάλληλη ενίσχυση, μπορούν να αντιμετωπίσουν την παραβατικότητα** με αποτελεσματικό τρόπο. Αντί αυτών, η κυβέρνηση επιδίδεται σε ένα παιχνίδι επίδειξης ισχύος, αυταρχισμού και ιδεολογικής εμμονής ενάντια στη δημοκρατική φυσιολογία και ακαδημαϊκή παράδοση των πανεπιστημίων, η οποία αποκρυσταλλώνεται στην ανοικτή σχέση των Ιδρυμάτων με την κοινωνία, την ενίσχυση του διαλόγου, την ανάδειξη της διαφορετικής άποψης, την ελεύθερη διακίνηση των ιδεών.

Με βάση πρόσφατα βιβλιομετρικά δεδομένα, οι δαπάνες για έρευνα σε Έλληνες πανεπιστημιακούς είναι αποδοτικότερες από ό,τι σε οποιαδήποτε άλλη χώρα¹. Χάρη στην εργατικότητα, την εφευρετικότητα και το φιλότιμο του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού, τα πανεπιστήμια αξιοποιούν σε υπέρμετρο βαθμό την ελάχιστη χρηματοδότηση που λαμβάνουν από την πολιτεία παράγοντας ερευνητικό έργο υψηλού επιπέδου και συμβάλλουν στον διεθνή επιστημονικό διάλογο πολύ περισσότερο από ότι συμβαίνει σε άλλες χώρες. **Ωστόσο, αντί η κυβέρνηση να θέσει ως υπέρτατο στόχο την επίλυση των προβλημάτων που δημιουργεί η υποχρηματοδότηση, ώστε να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των πανεπιστημιακών, αξιολογεί ως πρωτεύον τη δημιουργία πανεπιστημιακής αστυνομίας.** Φαίνεται ότι η κυβέρνηση υιοθετεί αυταρχικά μέτρα ακριβώς για να καλύψει την απόλυτη αδυναμία της να σχεδιάσει δημοκρατικά και να προωθήσει το μέλλον του Δημόσιου Πανεπιστημίου υπό τις αναγκαίες συνθήκες ελευθερίας στην έρευνα και τη διδασκαλία.

¹ <https://tvxs.gr/news/egrapsan-eipan/ereyna-oi-dapanes-gia-ereyna-pros-ellines-panepistimiakoys-pianoyn-topo-kalytera?fbclid=IwAR1irnzKNq5tUkgf7AuWGeIjDeAqOZwQBeZIEQ1nVf-6qC9Ijixq7TIS5vY>

Ίσως πάλι η αστυνομοκρατία στα πανεπιστήμια να αποτελεί κυβερνητική στρατηγική επιλογή για την επιβολή του δόγματος «νόμος και τάξη» και να συνδέεται με το σχέδιο ιδιωτικοποίησης των πανεπιστημίων και υποβάθμισής τους σε Ιδρύματα «παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών».

Η κυβέρνηση για μια ακόμη φορά **διχάζει την κοινωνία, στρέφεται ενάντια στους νέους και τις νέες**, εκφοβίζει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες εισβάλλοντας προκλητικά και απροσχημάτιστα στο χώρο όπου οι νέοι διαβιούν, εκπαιδεύονται, μαθαίνουν, δημιουργούν, ερωτεύονται, κοινωνικοποιούνται. **Με αυτήν την κυβέρνηση, φαίνεται ότι η αστυνομία και η καταστολή είναι η απάντηση, όποια κι αν είναι η ερώτηση.** Η κυβέρνηση με την πρόθεσή της για ίδρυση Αστυνομίας Πανεπιστημίων και εγκατάστασή της εντός των Ιδρυμάτων μπορεί να ικανοποιεί την άκρα δεξιά, όμως βρίσκει απέναντι όλους τους δημοκρατικά σκεπτόμενους πολίτες.

Η Συσπείρωση Πανεπιστημιακών θα σταθεί απέναντι στα σχέδια εμπέδωσης της καταστολής ως καθημερινής πρακτικής στα πανεπιστήμια με επίφαση την ασφάλεια και μετατροπής των Ιδρυμάτων σε περικλειστούς απροσπέλαστους χώρους. **Η εγκατάσταση Αστυνομικών Τμημάτων και Ειδικών Φρουρών στα πανεπιστήμια είναι ανιστόρητη, αντιδημοκρατική και αχρείαστη.** Τέτοιες αυταρχικές πρακτικές αλλοιώνουν τις αρχές της δημόσιας, ανοικτής και δημοκρατικής ανώτατης εκπαίδευσης. Η Συσπείρωση Πανεπιστημιακών **καλεί σε εγρήγορη** όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, διδακτικό και διοικητικό προσωπικό, φοιτητές και φοιτήτριες, καθώς και όλους τους προοδευτικούς πολίτες, **ώστε να αποτραπεί η αντιδραστική αυτή νομοθέτηση.**

Στις συνθήκες εγκλεισμού που βιώνουμε, **καλούμαστε να διαμορφώσουμε ατομικά και συλλογικά** τρόπους αντίδρασης και υπεράσπισης της ακαδημαϊκής ελευθερίας και της δημοκρατίας στα πανεπιστήμια και να συντονιστούμε για την υλοποίησή τους.

Δεκέμβριος 7, 2020