

## Για την απαράδεκτη απόφαση της Συνόδου των Πρυτάνεων: Καμία ανοχή στη συκοφάντηση και στοχοποίηση των αγώνων των φοιτητών, των μελών ΔΕΠ και των εργαζομένων στα πανεπιστήμια

Η πρόσφατη ανακοίνωση της Συνόδου των Πρυτάνεων είναι απαράδεκτη και πρέπει να προβληματίσει για τους στόχους της. Με την ανακοίνωση αυτή θέτουν τη Σύνοδο απέναντι στους αγώνες και τις διεκδικήσεις φοιτητών, των μελών ΔΕΠ και των άλλων εργαζομένων που διεκδικούν πανεπιστήμια ανοιχτά και ασφαλή για σπουδές και έρευνα, για τις σύγχρονες ανάγκες σε μόρφωση, δουλειά και ζωή.

Η Σύνοδος προσχηματικά *“καταγγέλλει την στοχοποίηση και τις επιθέσεις κατά των εκλεγμένων θεσμικών οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι. για επιλογές που αφορούν στην άσκηση των καθηκόντων τους”*. Παίζουν το επικοινωνιακό παιχνίδι της κυβέρνησης. **Αναζητούν εκ των προτέρων άλλοθι για τις αντιδράσεις που θα συναντήσουν οι προσπάθειες εφαρμογής του νόμου-εκτρώματος Χρυσοχοϊδη-Κεραμέως που έχει ήδη καταδικαστεί στην πράξη από την αποφασιστική στάση και τις μαζικές κινητοποιήσεις και παρεμβάσεις των φοιτητικών Συλλόγων, των Συλλόγων ΔΕΠ, των σωματείων των εργαζομένων στα πανεπιστήμια.**

Μιλάνε για *“τεχνητή πόλωση”* που αποβαίνει σε βάρος *“κάθε προσπάθειας διασφάλισης της εκπαιδευτικής και ερευνητικής δραστηριότητας”*. Πρόκειται για υποκρισία, καθώς με τη στάση και τις πράξεις τους οι πρυτάνεις αντιστρατεύονται την σχεδόν ομόθυμη απαίτηση από όλους τους φορείς των εργαζομένων και των φοιτητών, να ανοίξουν τα πανεπιστήμια και να επιστρέψουν ξανά στους φυσικούς τους χώρους, τα αμφιθέατρα, τις αίθουσες διδασκαλίας και τα εργαστήρια.

Μιλάνε για συρρίκνωση του δημόσιου πανεπιστημίου αυτοί που δε σταματούν να εγκρίνουν δίδακτρα, επιχειρηματικές δράσεις και συμπράξεις, καθιστώντας τα πανεπιστήμια εταιρείες εμπορίας εκπαιδευτικών, ερευνητικών και άλλων υπηρεσιών και προϊόντων, υλοποιώντας και προωθώντας την εφαρμογή όσων έχουν ψηφίσει οι κυβερνήσεις των τελευταίων χρόνων στην κατεύθυνση αυτή.

Επιτίθενται στην κατάληψη ως μέσο διεκδίκησης και μορφή συλλογικής πάλης και λένε ότι *“δυσχεραίνει τη λειτουργία των ΑΕΙ”* αυτοί που συμπράττουν με την κυβέρνηση για να παραμένουν τα πανεπιστήμια κλειστά για τους φοιτητές εδώ κι ένα χρόνο και προσπαθούν να κρύψουν την ενοχή τους πίσω από άνευρες εκκλήσεις προς το Υπουργείο, όταν έχουν ήδη δρομολογηθεί οι εξελίξεις και για το εαρινό εξάμηνο.

**Η απαράδεκτη ανακοίνωση της Συνόδου των Πρυτάνεων πρέπει να συναντήσει την αποδοκιμασία όλων. Φοιτητών, εργαζομένων και των μελών ΔΕΠ που σέβονται τη δουλειά τους, την επιστήμη τους και το λειτούργημά τους.** Αποδοκιμασία που μπορεί και πρέπει να βρει την έκφρασή της στην ενίσχυση της οργανωμένης, συλλογικής, αγωνιστικής διεκδίκησης για την πλήρη και άμεση επαναφορά των σχολών σε κανονική λειτουργία με όλες τα αναγκαία μέτρα και τις απαιτούμενες μέριμνες για την προστασία της υγείας φοιτητών και εργαζομένων. Για τη μη εφαρμογή στην πράξη του νόμου Κεραμέως-Χρυσοχοϊδη. Για την ανάσχεση του «νέου γύρου» επίθεσης στα μορφωτικά, εργασιακά και συνδικαλιστικά δικαιώματα, των αντιδραστικών αναδιαρθρώσεων και το νέο γύρο αναδιάρθρωσης του ακαδημαϊκού χάρτη με τα επικείμενα νομοθετήματα της κυβέρνησης. Για τη διεκδίκηση των σύγχρονων αναγκών σε μόρφωση, δουλειά, ζωή.